

Änglaprotest –

Det är adventsluckornas tid.

Föreställ dig, att när du öppnar luckan idag, så reser du tillbaka i tiden till så där år fem före Kristus. Du är med i himlens tronsal, när en högt betrodd ängel stormar in genom dörren:

”Säg, säg att det inte är sant – min Herre och Gud!
Ska Du skicka Din son till världen, till människorna?”

Så pekar ängeln ut genom fönstret, mot jordklotet, som lyser mot den mörkblå rymden:
till de där, vet du inte hur farliga de är?

Och ska din son födas som en människa, som en baby, trots att det är Du som är skaparen?

Den lilla orten Betlehem har Du bestämt att det skall bli födelseplatsen.

Visst, därifrån kommer kung David – men det är ju historia! Så länge sen! Vem bryr sig om Betlehem?

Världens avkrok är det! En håla någonstans på vischan!

Och föräldrarna! Maria – inte en kotte vet vem hon är!

Och gamla Josef, en hantverkare, snickare, det är ju helt vanligt folk!

Som födelseplats har du valt det allra enklaste, sägs det. Gud, hur har Du tänkt?

Finns det verkligen inget ledigt rum på ”King David” i Jerusalem? Jag kan ringa och kolla.

Jag fick höra att herdarna ska vara med i välkomstkommittén, herdar? De som inte duger till något annat än herdejobbet! Borde inte kommunalrådets ordförande komma, åtminstone han?

Det går inte, så kan Du bara inte göra! Tänk på Ditt rykte! Det kan Du aldrig få upprättat igen!”

Men då ler Gud vänligt emot honom:

”Ja, Jag gör mig liten, oansenlig, Jag vill inte vara för stor för någon.

Jag gör mig maktlös, Jag vill inte vara för mäktig för någon.

Jag vill komma helt nära mina människor, komma in i deras situation, vill se med deras ögon, höra med deras öron, vill känna och förstå hur de tänker.

Jag blir oansenlig, alla ska ha mod att komma till mig.

Jag blir fattig, man ska kunna komma till mig med smutsiga skor, smutsiga händer och trasiga kläder.

Jag vill visa mina människor vad sann kärlek förmår, osjälvisk sann kärlek vill Jag visa dem.

De ska äntligen inse vem Jag är, Jag vill älska dem tillbaka till Min himmel.”

Så inträffade den viktigaste händelsen som världen skådat i ett stall.

Tänk –