

20-05-27 TILL OSS RIKA

Hur jag än vrider och vänder det så tillhör de absolut flesta av oss i Skandinavien de ”rika” i världen. Enligt bibeln är rikedom i sig inget förkastligt. Däremot manar den oss – mig och dig – att vara uppmärksam och inte fästa våra hjärtan vid rikedom.

Paulus skriver till den unge församlingsledaren Timoteus:

17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig.

19 Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. (1Tim 6:17-19)

Ordet ”uppmana” understryker att rikedom behöver hanteras av oss med särskilt uppmärksamhet så att vi hamnar rätt.

Coronatiden är ett enastående tillfälle att öva sig lite extra mycket i användandet av allt det överflöd som vår himmelske Far har anförtrott oss.

Många av våra fattiga trossyskon runt vår jord är just nu särskilt drabbade på grund av stängda gränser och nedstängda samhällen. Inte minst de som är förföljda för sin tros skull.

Missionsorganisationer som Open Doors, PMU, Ljus i Öster, MAF – för att bara nämna några – ber oss om extra hjälp i dessa dagar. Liksom Stadsmissionerna och andra som arbetar med hemlösa i vårt eget land.

När vi gör andra gott genom att bistå och ge så använder vi de gåvor Fadern gett oss på ett meningsfullt sätt. Den som med hjärtat ger och delar ut av sitt till andra blir inte fattigare utan rikare.

Herre – hjälp och led oss i denna uppgift! Amen

Klaus