

Tacksamhet...

Kort efter järnridåns fall mötte vi honom i Tallinn. Juhanni Rüsse var en av Estlands ledande kristna under sovjettiden. Han och hans familj betalade ett högt pris för sin hängivna tro. Den hemliga polisen KGB var ständig efter dem. "Vi har inte skrattat på fyrtio år" berättade han.

Något år senare visade han de hemliga utrymmen där man hade tryckt biblar. De distribuerades över hela dåvarande Sovjetunionen. Med sin Lada, lastad med förbjudna biblar körde han hundratals mil långt in i Sibirien. På en tank-fyllning! Bensinen räckte hem också...

Mitt i all förföljelsens nöd upplevde de Guds vägledning och mirakulösa beskydd i sitt arbete.

Så besökte han oss här till Sverige. "Varför är ni inte mera tacksamma för den frihet och allt det goda ni har?" frågade han bekymrat och manande.

Det var just den stora tacksamheten hos alla dem vi mötte under vårt arbete i Estland som gjorde starkast intryck på oss. Tacksamhet till Gud för allt. Och oförtjänad stor tacksamhet till oss för det lilla vi gjorde som tog sig ofta praktiska uttryck.

Ibland under stora uppoffringar, vilket vi förstod först långt senare.

Idag, den 8 maj är det 75 år sen att andra världskriget tog slut. Genom århundranden fram till 1945 fick så gott som varje generation i Europa skicka sina söner och män ut i krig. Det har inte behövt ske under 75 år! Europa blev befriad och är fri idag! Gud vare tack! Också 75 år efter!

För 2000 år sen befriade Jesus oss från synden och förgänglighetens hopplöshet genom en död och uppståndelse som "inte var från denna världen". Vi blev befriade till ett liv i mening och förväntan och hoppfullhet. Gud vare tack! Också 2000 år efter!

Och så är där – förutom vårens vackra, färgsprakande glädjeuttryck – alla de andra små och stora vardagshändelser som blir till glädje och tack bara vi stannar upp lite och tänker efter. Gud vare tack för så väldig, väldig mycket!

För en sak påminns vi väl om i dessa veckor: vi kan inte ta något för givet – förutom Guds nåd och omsorg. Mitt i allt, trots allt.

Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn! råder Paulus i Efesierbrevet 5: 19-20

Klaus

Pigg på ett experiment?

Ha papper och penna på ditt nattduksbord. Varje kväll noterar du 3 saker du är tacksam för just den dagen! Tacksamheten växer. Garanterat! Jag har testat...