

Det allra viktigaste –

Ja – just så skrev Paulus till de troende i staden Korinth: ”jag förmedlade till er det allra viktigaste, vad jag själv tagit emot: att Kristus dog för våra synder – enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen – enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas (Petrus) och sedan för de tolv”. (1 Korintierbrevet 15:3 ff)

Det viktigaste! Viktigast ”enligt skrifterna”. Skrifterna = det som vi idag kallar Gamla Testamentet. Såsom årets Påskfirande kom i skymundan i all Coronauppståndelse, så kommer detta viktigaste gärna i skymundan. På den punkten liknar vi ganska mycket människorna i Korinth.

Kristi Kors – det är tema nr 1 för Paulus. Ofta betonar han att allt som skedde under påskveckan skedde för att det var beslutat så av Gud själv. ”Skrifterna berättar om det” påpekar han.

I Jesajaboks 53 kapitel läser vi den gripande beskrivningen av att vi var och en är medorsak till denne föraktade mans död. 700 år tidigare skrev han dessa ord.

Den starkaste bilden är nog när Mose, 1500 år före Kristus, beskriver hur man ska slakta ett lamm vars blod ska strykas på dörrkarmen så att döden skulle hindras att ta livet av de förstfödda.

Detta påsklamm skulle beredas och ätas utan att något ben bröts sönder. (2 Mose 12:46)

Johannes beskriver hur det skedde exakt så. (Joh 19:33 ff)

”För att skriften skulle uppfyllas” tillägger han.

Exemplen är många. Har du en Folkbibel så hittar du i uppslagsdelen en förteckning på de 45 viktigaste förutsägelser om Jesus i Gamla Testamentet.

Och – allt det som sker, sker för din och min skull, handlar om dig och mig!

För Påsken – det är den största skuldsaneringen genom tiderna!

Den som varit med om en skuldsanering vet att det är en tuff upplevelse. Då handlar det om pengar.

Andra saneringar handlar om klotter eller brand. Spåren ”suddas bort” med hjälp av kemikalier.

Men människors synd och skuld – de kan bara saneras bort med Lammets, med Jesu blod.

Det viktigaste –

Till det räknar Paulus också begravningen och uppståndelsen! Också dom förutsagda.

Ett av de mest vackra orden om Jesu uppståndelse kom över den plågade Jobs läppar:

”Jag vet att min förlossare, min befriare lever”! (Jobs bok 19:25)

Jag ryser vid dem. Det finns en så djup förvissning och tillförsikt hos Job om detta.

Någon har uttryckt det så här: Uppståndelsen – det är Guds kvitto på att offret är godkänt.

Kan man bli annat än glad?

Så mycket mera det finns i Gamla Testamentet – som ska ge oss förvissning och bestående glädje.

Ge oss ett hopp som inte beror på vår egen förtjänst. Inte ett uns! Nej – Han har gjort allt för att du

och jag skall kunna frimodigt kalla Gud ”Fader”, kunna leva i gemenskap med Honom redan här och sedan se Honom ”ansikte mot ansikte” i all evighet. (Också det beskriver Paulus i 1 Korintierbrevet 15)

Redan nu får vi jubla över Guds fantastiska plan. Med sång och med våra liv...

Kanske stämma in i detta kreativa glädjeinitiativ över påskens under – mitt i coronatider:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ag6CYY0cbFc&feature=youtu.be>

Min bön: att vi genom läsning av Bibelns berättelser – hur annars – ständig upptäcker nytt. Så, bara så kan vi tillgodogöra oss den näring som finns där i hela Bibeln. Näring för din och min tro så att rötterna växer djupa och trons träd kan hålla stånd i alla lägen.

Mount Skärvorlino

Utanför staden Stuttgart finns det en stor gräsbevuxen kulle, som lokalbefolkningen kärleksfullt kallar för Mount Skärvorlino. Det var hit att stadens invånare transporterade de söndertrasade byggnadsresterna och skärvorna efter andra världskrigets slut för att kunna bygga upp staden på nytt. I små handdragna vagnar och kärror drog man iväg med allt skräp. Så formades denna kulle och återuppbyggnaden kunde börja.

En sådan kulle skulle vi behöva för våra liv. En Kulle, dit man kan lämna allt skräp, alla skärvor för att kunna börja om på nytt. Gud vare tack – en sådan Mount Skärvorlino finns. Det är Golgata-kulle utanför Jerusalem. Där, där Jesus dog för våra synder, våra brister, där kan man lasta av alla sina livs skärvor och skräp för att så – med förlåtelse och helande – börja om. Där vid Jesus kors är platsen, där vi kan lasta av allt. Den platsen är en Mount Skärvorlino för hela mänskligheten. Tack vare Guds räddningsplan som Han formade inom sig långt före världens begynnelse.
(fritt återberättat efter Axel Kühner)

En god vecka önskar jag dig/er.
Förbli friska och bevarade!

Klaus