

Texten som föreslås denna söndag som predikotext är skriven av evangelisten Johannes. Denne Jesu efterföljare som inte nog kan förundra sig över att vara älskad av Jesus. ...”lärjungen som Jesus älskade” benämner han sig själv två gånger. Orden inbjuder till mycken eftertanke. Johannes och hans bror Jakob fick av Jesus smeknamnet ”åskans söner” (Markus 3:17) De ville kalla ner eld över en plats där man inte välkomnade dem. Den tidiga traditionen säger att Johannes hade ett hett temperament. Kanske var det en återkommande fråga för honom: ”kan någon älska en sån som mig?”

Samme Johannes var utrustat med ett enormt minne. Han återger så fascinerande många ord av Jesus och detaljer som ingen av de andra evangelisterna gör. Uppenbarligen höll han sig väldigt nära Jesus under deras vandringar och fick kanske veta lite extra genom nära samtal med sin mästare. Till det hör den bön och förbön som Jesus bad under sista kvällen han hade tillsammans med sina vänner, strax innan de begav sig ut till Getsemane trädgård.

Denna bön ger oss en djup inblick i Jesu hjärta; vad som var viktigast för honom då – och i det hela taget. Den låter oss förstå hur djup hans kärlek och omsorg om var och en av oss är. Tänk – så här bad han för mig - !

Det är en av de texter där jag som pastor känner: var extra varsam, gör inte för många ord om den, utan låt den tala för sig själv.

Jag vill uppmuntra dig att ta dig tid med att läsa bönen i Johannes kapitel 17.

Du kan dela in den i tre delar: en del per dag, till exempel.

1. vers 1 – 5 som visar Jesus börda för Guds, Faderns förhållande och ära.
2. vers 6 – 19 som visar Jesus börda och omsorg för sina lärjungar som han nu skulle lämna.
3. vers 20 – 26 som är hans bön för dem som kom efter = du och jag!

Du får gärna börja med den sista delen, om det passar dig bättre och slutar med den första.

Sedan också komma ihåg att den första delen har en parallell i den första delen av bönen ”Vår Fader”: Låt ditt namn bli helgad...

Sök dig en stilla plats. Be om att Gud genom sin helige Ande öppnar dina ögon och berör ditt hjärta. Stannar inför det som du upptäcker eller som talar till dig. Låt det sjunka in i ditt eget hjärta. Läs gärna i olika översättningar, om du har möjlighet.

Och drar dig inte för att dela dina tankar med någon. Det berikar!

Lycka till...

Klaus

