

20-05-21 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Apostlagärningarna 1:6-11

⁶ När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" ⁷ Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. ⁸ Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." ⁹ När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. ¹⁰ Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. ¹¹ De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

Är inte det en märklig Gud som vi kristna ber till, tror på och inriktar våra liv efter?

Han är så tvärtom, så annorlunda än allt vad vi människor vanligtvis tänker på när vi tänker Gud. När han träder in i denna värld gör han det helt obetydligt som en mister Nobody, med ett udda föräldrapar som det sladdrades om. De är hemlösa när han skall födas så att hans första bädd är ett fodertråg i ett luktande stall. Ingen gudomlig värdighet precis. Och de som får veta och sedan lyckönskar det udda paret är allmänt illa sedda herdar, marginaliserade halvkriminella. Och just de får änglabesök. Ja en hel änglakör sjunger för dem – inte för föräldraparet, inte för barnet om vilket det sägs att det ska rädda världen.

Så tvärtom är vår Gud att det inte passade alls in i dåtidens föreställningar om honom.

Och inte heller passar det idag. Men det är så den Gud gör som vill bli så helt ett med oss att han väljer lägsta vägen till att blir en av oss människor.

Och så fortsätter det. Nittio procent av hans liv lever han i skymundan, obemärkt som en enkel byggnadsarbetare. De människor han senare omger sig med har ingen nämnvärd utbildning och är till dels rätt tvivelaktiga gestalter. Undren han gör får det inte berättas om.

Tillsammans med förbrytare avrättas han. De söndertrasande piskrappens, korsfästelsens tortyr får honom att framstå som en ynkelig total misslyckad gestalt.

Ska det vara Gud?

När han den tredje dagen kommer ur graven, väljer han att visa sig bara för några få. Inte heller då någon spektakulär maktuppvisning som hade kunnat samla stora skaror och skrämt vettet ur hans motståndare.

Nej han är en annorlunda-Gud, en "Tvärtom-Gud"!

Det är han också den dagen som vi firar idag, dagen då han lyfts upp från sin jord och sina anhängare för att vända åter till Fadern, till den himmelska värld som han lämnade för att bli en av oss, vara nära oss, med oss och rädda, frälsa hela denna värld.

Också det skedde obemärkt för de flesta, men med sina efterföljare som vittnen!

Himmelsfärden är ett väldigt speciellt ögonblick med paralleller till hans ankomst till denna värld.

Då är det en ängel som kommer överraskande till några herdar med orden "frukta inte!"

Och de berättar sedan om det största glädjeämne världen skådat: en Frälsare har fötts. Åt er! Han är Messias, Herren!

När Jesus ska återvända till sin himmel har hans anhängare sedd, hört, ja verkligen lärt känna denne Frälsare, Messias, Herren. De har genomgått en inte alldeles lätt skola som lärt dem vilka de själva är och vem Gud är.

Nu, när Jesus visade sig för dem under fyrtio dagar som uppstånden från döden, började de inse att Guds vägar och tankar är så mycket större och högre än deras. Och de förstå att Guds nåd och kärlek mot dem är så oändlig mycket större än de någonsin kunnat fatta.

De har blivit vittnen till Guds fantastiska handlande, vittnen som verkligen vet vad de talar om.

Men de pendlade fortfarande mellan sina egna gamla föreställningar och Jesu ord och undervisning. Frågan som inte lämnar dem någon ro poppar upp igen: ”Ska du upprätta ditt rike nu?”

Men Jesus är tydlig med att tid och stund inte är deras angelägenhet utan han riktar deras tankar i stället på uppdraget att vara hans vittnen i Jerusalem, i det avskydda Samarien och därefter bland alla världens folk. Men först ska de invänta hjälparen som ska komma efter att Jesus vänt tillbaka till sin himmel. Hjälparen, den Helige Ande så att de inte är Faderlösa!

”Ja just det – det berättade Jesus för oss”. Sa de kanske till varandra.

De förstod nog inte så mycket mera förrän det var dags.

Men de hade lärt sig att också det kommer att lösa sig. Det gäller bara att göra som Jesus ville. Så stod de där tillsammans på Oljeberget utanför Jerusalem.

Avskedets stund var inne. Inte avsked från en döende, utan från en levande som gav dem löftet att han skulle vara med dem alla dagar också efter att han lämnat dem.

Det är ett glädjeavsked för nu skulle Jesus tillbaka till himlens härlighet och ta plats vid Faderns högra sida.

Så välsignades lärjungarna av Jesus - berättar Lukas i slutet av sitt evangelium.

Det var det sista han gjorde: lyfta sina händer och välsignade! Det är därför vi har välsignelsen i slutet av Gudstjänsten. För den välsignelse som Jesus gav sin lärjungar – den gäller oss alla. Ända till idag. Den förser oss med allt vi behöver och den bevarar oss.

När Jesus sedan lyftes upp i ett moln blev de nog ändå lite överrumplade. Hur länge de stod och såg upp mot himlen berättas det inget om. Ja - det låter nästan lite humor över änglarnas ord:

”Vad står ni här för?”

Men änglarna påminde dem också – ”Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” Den påminnelsen gäller också oss. Han kommer, Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike.

Herdarna i Betlehem – som begav sig till stallet och blev vittnen till Jesu förunderliga debut in i denna värld, de vände tillbaka i stor glädje och lovade och prisade Gud.

Trettio år senare är det de elva lärjungarna som blev vittnen till hans himmelfärd som också vände tillbaka i jublande glädje.

Kanske var det en skvätt av den himmelska glädjen, det himmelska jublet som kom över dem.

För i himlen – där var det fest, tänker jag. En stor välkomstfest, med stor välkomstkör och så.

Då gick i uppfyllelse det som profeten Daniel fick se 600 år tidigare. (Daniel 7:13ff)

Också vi få ska få se Honom i all denna härlighet, likt Johannes som skildrar för oss i uppenbarelseboken allt han fick se.

Den himmelska festen varade i tio dagar. Sen sände Jesus den Helige Ande, eller – så kan vi också uttrycka det – sen kom Jesus till oss i Andens gestalt. Till dig och mig.
Men det ska vi syssla med när det blivit Pingst om 1½ vecka.
Nu ska vi glädjas och fira – vi också.
Amen!

Bön

Herre Jesus Kristus, Dig tillhör all ära, all pris, all lovsång.
Hur kan vi nog tacka och prisa och lova dig. Dig som lämnade din himmel för att bli människa. Bli en av oss?
Du gjorde dig liten, avsa dig all mänsklig makt, tjänade till ditt yttersta och lät dig slakta som ett lam tyst och villig för att köpa en hel mänsklighet fri ifrån synd och död och djävul.
Och nu är du med oss, nära, omslutande intill tidens slut.

Herre, jag ber, låt allt det går upp på nytt i våra hjärtan och liv.
Inte för vår skull först och främst, men för ditt uppdrags skull: förkunnelsen av det glada budskapet om dig. Så att denna värld's alla människor får höra, komma till tro och jubla över dig!
Dig tillhör allt. Dig tillhör våra liv nu och i all evighet.

Amen