

Evangelisten Markus, kapitel 16:9-20

En liten skara människor, som gömmer sig – vettskrämda och förtvivlade och helt rådlösa med frågan om hur livet ska kunna fortsätta. Sådan är lärjungarnas situation efter långfredagen.

Inte ens några vänner som berättar om att Jesus visat sig för dem uppstånden, levande kan ändra på det. De kan bara inte tro.

Men då kommer Jesus själv och befriar dem från otrons fängelse.

Fast Jesus förebrår dem deras otro och deras hårda hjärtan, ger han dem det stora uppdraget att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen: "Den som tror och blir döpt ska bli frälst..."

Några veckor senare står Petrus på gatan i Jerusalem och förkunnar med stor frimodighet: "Denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det!".

Vilken förvandling!

Den visar att tron på Jesu uppståndelse inte bottnade i ett desperat önsketänkande hos lärjungarna utan hade sitt ursprung i mötet med den uppståndne, levande Herren.

Lärjungarna fick börja om – fick börja på nytt.

Så är det också för oss! Alltså låt oss med tillförsikt och mod vandrar vidare tillsammans med Honom och förkunna den goda nyheten.

Också i coronatider...

Klaus

Från en okänd mans tillbakablick:

Under kvällens gudstjänst skulle han ge sitt vittnesbörd. Men det gick inte. Han hade själv känt att hans tro bara var blek teori, något som han hade läst sig till. Trons förvissning fattades.

Han var också medveten om varför det ständigt låg något tungt på hans axlar. Morgonen efter tog han mod till sig och tog kontakt med en själavårdare.

Senare i livet, ända upp i hög ålder mindes han scenen: Båda satt på en soffa i ett vardagsrum.

Framför dem leksaker från barn som just lekt i samma rum. Här, just här talade han ut, lät allt som tyngde honom komma fram. Själavårdaren ställde någon fråga, gav något råd och uttalade sedan syndernas förlåtelse över den unge mannen. Då upplevde han för första gången hur tron på Kristus skänker glädje och kraft. Han upplevde att Jesus var hos honom.

Under årens lopp gjorde han erfarenheten att tron inte bär sig själv. Den beror på Jesus.

Han väcker den och bär oss. Tron på Jesus, den är hans uppståndelse i oss...