

En berättelse eller bättre sagt liknelse vill jag räcka vidare till dig.

Författaren är okänt men den skrevs omkring 1850:

En kvinna kom ut ur sitt hus och såg till sin förvåning tre gamla män med långa vita skägg i sin trädgård. "Er känner jag inte", sa hon, "men ni ser hungriga ut. Vill ni komma in så ordnar jag mat åt er."

"Är din man hemma?" frågade männen.

"Nej det är han inte." –

"Då kan inte vi komma in" svarade de, och stod kvar alldeles tysta.

Kvinnan lämnade dem och när hennes man kom hem någon tid senare berättade hon för honom vad som hände. "Gå ut och be dem komma in", uppfordrade han sin hustru.

Hon gick ut och frågade de tre om de ville komma in nu när hennes man var hemkommen. De svarade att de aldrig går in i ett hus tillsammans. "Men varför inte det" undrade hon.

Den som tyckets vara äldst svarade: "Mitt namn är Rikedom" och fortsatte medan han pekade på de andra två: "Han kallas Framgång och hans namn är Kärlek. Gå in till din man och fråga honom vem av oss som ska komma in."

Kvinnan gjorde som han befallde, gick in och berättade för sin man vad som sagts. Hans reaktion lät inte vänta på sig och han nästan ropade: "Så fantastisk. Om det är så då ska du kalla in han som heter Rikedom, så kan han fylla hela huset med rikedom". Men kvinnan tvekade och föreslog i stället att kalla in Framgång i deras hus. Under tiden hade deras svärdotter kommit och lyssnat till deras ordväxling. "Vänta - vore det inte allra bäst att be kärleken komma in?" föreslog hon och fortsatte: "Tänk om hela huset fylls av kärlek? Så underbart det skulle bli!"

De andra två gav med sig och följde svärdotterns råd. Alltså gick frun ut och frågade: "vem av er är Kärlek? Var god och kom in som vår gäst!".

Då reste sig mannen som hete Kärlek för att följa med in. Men också de andra två reste och följde efter. "Men jag bjöd bara in Kärlek. Varför följer ni med? Ni sa ju..." och hann inte fullfölja meningen förrän hon avbröts av de andra två männen so sa: "Om du hade bjudit in Rikedom eller Framgång så hade de andra två av oss stannat kvar här ute men eftersom du bjudit in Kärlek så kommer också vi. För där kärlek är där växer också framgång och rikedom."

Liknelsen berättades av en äldre österrikisk missionär som verkar i Uganda med ett stort arbete för barn. När hon avslutat den fortsatte hon med orden: "Är det så att vi i västvärlden under de senaste decennier har ställt framgång och rikedom före allt annat så att de har blivit våra största avgudar? Det som är viktigast för Gud – det ska vi sätta först då följer allt det andra med" resonerade hon och fortsatte: "Om Gud har tillåtit Corona så är det Guds högljudda rop till oss: "Kom tillbaka till mig – tillbaka in i min kärlek!"

Gud ropar oss tillbaka in i ett kärleksförhållande till Honom. Det kärleksförhållandet har alltid första prioritet. Vi kan inte älska om vi inte låta älska oss först. . . Låta oss älskas av Honom, ta emot hans kärlek, svara på den. Och sedan ge den vidare helhjärtat, lika helhjärtat som vi tagit emot den."

Så långt hennes ord.

Corona som Guds högljudda rop –

Trots frågor har jag inte alls svårt att stämma in i hennes resonemang. Tvärtom.

Inte minst när jag tänker på de sju breven till församlingarna som den gamle fängslade Johannes fick dikterat av Herren Jesus själv. Du hittar dom i Uppenbarelsebokens 2:a och 3:e kapitel. Med sitt tidlösa innehåll är de riktade också till oss idag. I dom finns Herren Jesus tydliga ord av beröm och uppmuntran men han sätter också ett finger på några riktigt tuffa sanningar.

Ta dig tid och läs och fundera till exempel över Uppenbarelsebokens kapitel 2, vers 1-7 eller också kapitel 3, vers 14 till 21.

Igen kan vi slå fast att när vår Herre manar oss så är det för att rädda och föra oss till målet.

”Gör en U-sväng – gör en U-sväng” brukar det låta från min GPS när jag kört för långt och behöver sänka farten, bromsa in och göra min U-sväng för att komma tillbaka i rätt färdriktning och nå mitt mål.

Jag har ganska mycket tillit till min GPS men så oändligt mycket mera av tillit får jag ha till Herren Jesu egna ord och anförstro därför hela mitt liv in hans kärleksfulla nåd! Om och om igen!

”Låt Guds frid regera i ditt hjärta, var tacksam och låt Kristi ord rikligt bo hos er” –

Må dessa Paulusorden leda dig veckan som kommer.

Klaus