

<sup>12</sup> Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålmod.<sup>13</sup> Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.<sup>14</sup> Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.<sup>15</sup> Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. (Kolosserbrevet 3)

Den gångna söndagen påmindes vi om aposteln Paulus jubel över befrielsen som Gud skänkt oss i Kristus. Synden, döden och djävulen har ingen äganderätt över mitt liv längre, är inte längre min slavägare utan jag har en ny Herre, Han som köpt mig fri. Valutan som betalades med heter ”Jesus-Guds egen ende Son”. Med Honom har hela köpeskillingen lagts. Inget fattas!

Att vi är friköpta och har fått förlåtelse för våra synder – det är en så viktig sanning att den går som en röd tråd genom all undervisning i Nya Testamentets brev. Den återkommer, ja den är det viktigaste ämne för Paulus: Jesus Kristus och Honom som korsfäst för oss. Därefter påminner han oss om vad som borde vara konsekvenserna för vår livsföring. Så också i versarna som jag läste inledningsvis.

*Klä er därför – just därför att ni är Guds utvalda, hans heliga och högt älskade – ni är det av nåd – därför ska ni klä er i innerlig barmhärtighet, godhet ödmjukhet, mildhet och tålmod.*

Våra kläder kan avslöja rätt mycket om oss: vår bakgrund, vår grupptillhörighet och social status, vad vi jobbar med och vem som är vår arbetsgivare till exempel. Vi är måna om att de är rena och hela. På liknande sätt är det med våra attityder och beteenden.

Klä er i goda beteenden så man ser vem som är er Herre! Lev värdiga det nya livet som ni fått! Lev värdiga de uppdraget ni fått. Så ungefär skulle Paulus kunnat sagt.

Ordet ”därför” visar också att det handlar om en hel naturlig följd av att ha blivit förlåten och befriad.

Har vi Jesus för ögonen så som Paulus ständigt målar upp Honom för oss – kan vi då annat än att fyllas av tacksamhet? Och tacksamheten är ett ypperligt drivmedel i det nya livet vi får leva.

*Ha Jesus som förebild – sträva efter samma barmhärtig som han visade. Ha överseende med varandra. Om någon skulle ha något emot någon – förlåt då varandra på samma sätt som Kristus har förlåtit er! Och framför allt: Klä er i kärleken! Den är bandet som håller er samman i fullkomlig enhet.*

Att klä sig handlar för Paulus inte om ett yttre, ett pålagd beteende. Utan uttrycket är en bild, en påminnelse om att när Jesus fått tillträde till mitt och ditt hjärta så börjar en förnyelse- och förvandlingsprocess som har med sig god frukt i form av kärlek som består av olika fina ingredienser som godhet, glädje frid tålmod m.m. Den frukten – också kallat Andens frukt – växer i och ur den goda samvaron med Herren Jesus. Uttrycket ”Ikläd er” utmanar oss till att leva medvetet och aktivt ut det nya livet som skänkts oss.

Vad Jesus sa om detta kan du läsa om i Johannesevangeliets femtonde kapitel.

Kärlek och förlåtelse, nåd och barmhärtighet – de är ett språk som varenda en kan förstå. Och tala. För det språket behövs ingen högskola. Det formas och talas ur ett hjärta som vet sig älskat.

Jesus sa att om vi lever nära honom så bär våra liv god frukt. Då blir Fadern ärad, helgad. Och är det inte det vi ber om varje gång vi vänder oss i bönen ”vår Fader” till vår Gud och Herre? ”Må ditt namn bli helgat, ärad!” . . . Må ditt rike komma . . .

Alltså – på med kläderna!

Den kinesiska pastorn Watchman Nee berättar i en av sina böcker om en risbonde som blivit Kristen. Till hans vardagssyssla hör att tidigt på morgonen ta sig upp till sitt risfält som ligger nästan längst upp på den terrassformade sluttningen för att fylla det med vatten. Ett tidskrävande och ansträngande arbete med den enkla handdrivna pumpen.

En morgon finner han att åkern är alldeles torr. Risplantorna hänger vissnande i värmen. Han upptäcker ett litet hål i den lilla fördämningen. Det måste ha gjorts av grannen nedanför som vill slippa pumpa själv – tänker han. Dagen efter är det samma sak och det fortsätter så i flera dagar.

Bonden blir allt argare, men så tänker han på sin nya Herre, Jesus. Han går upp ännu tidigare för att först fylla grannens fält och därefter sitt. De satte spår! Frågor började ställas och snart fanns det flera som tog emot och följde i Jesu fotspår.

”Herre Jesus – Vilken underbar Herre du är. Du steg ner från din tron för att tjäna med ditt liv och befria oss. Det kostade dig allt. Hur skall vi kunna tacka dig för all den nåd som du skänker oss var dag?

Ja, Herre – att se upp till dig, ha dig som förebild så att våra liv blir en allt klarare lovsång och fingervisning om dig och väcker längtan och lust hos flera att lära känna dig – det ber vi om.

Och kostar det på, ja giv då att vi inte backar tillbaka utan stannar upp, hämtar inspiration, mod och kraft hos dig för att följa dig troget som ett ljus i denna kalla värld. Amen”

En välsignad vecka med Guds vind i seglen och en stor portion tacksamhet som extra bränsle önskar jag för er var och en.

Er pastor  
Klaus